

# Έποικοι

Από την τουρκική εισβολή του 1974, η Τουρκία εφαρμόζει την πολιτική της εισροής και εγκατάστασης χιλιάδων εποίκων από την Ανατολία στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο αριθμός των εποίκων υπολογίζεται στις 160.000-170.000 (2011). Οι έποικοι μαζί με τους πέραν των 40.000 Τούρκων στρατιωτών του κατοχικού στρατού είναι δυστυχώς σήμερα υπερδιπλάσιοι του αριθμού των Τουρκοκυπρίων. Υπολογίζεται ότι περίπου 43.000 έποικοι μεταφέρθηκαν από την Τουρκία στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου, κατά την περίοδο 2004-2005.

Η πολιτική του συστηματικού εποίκισμού που εφαρμόζει η Τουρκία στοχεύει στην:

- Αλλοίωση της δημογραφικής δομής της Κύπρου, έτσι ώστε ο αριθμός των τουρκόφωνων να πλησιάσει εκείνον των Ελληνοκυπρίων (οι Τουρκοκύπριοι αποτελούσαν πριν την τουρκική εισβολή το 18% του πληθυσμού). Αυτό θα «δικαιολογεί», δυσανάλογα μεγάλες απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς αναφορικά με το εδαφικό και τη διακυβέρνηση.
- Άσκηση ελέγχου στην πολιτική ζωή στο κατεχόμενο τμήμα. Για τον σκοπό αυτό έχουν δοθεί στους εποίκους «υπηκοότητα», «δικαίωμα ψήφου», ελληνοκυπριακές περιουσίες και άδειες εργασίας με χαμηλούς μισθούς, προξενώντας έτσι ανεργία στους Τουρκοκύπριους και συνεχή μετανάστευση τους. Οι έποικοι έχουν επίσης οργανωθεί σε πολιτικά κόμματα.

Την πολιτική του εποικισμού καταδίκασαν με ψηφίσματά τους τα Ηνωμένα Έθνη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

Σε έκθεσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης (1992), ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης χιλιάδων ξένων που έχουν μεταφερθεί από την Τουρκία, η δημογραφική σύνθεση της Κύπρου έχει αλλάξει ριζικά. Προστίθεται ότι η παρουσία των εποίκων συνιστά ένα επιπλέον εμπόδιο στην εξεύρεση ειρηνικής και συμπεφωνημένης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Σε άλλη Έκθεση (2003), σημειώνεται ότι το έγκλημα που συντελείται με τον εποικισμό διαβρώνει ποικιλοτρόπως τη δημογραφία του αυτόχθονος πληθυσμού και δυσχεραίνει τη λύση του προβλήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης με βάση τις πιο πάνω εκθέσεις συνέστησε όπως διεξαχθεί απογραφή του πληθυσμού στην Κύπρο, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της άρνησης του κατοχικού καθεστώτος.